

Grafmonument paters en broeders Minderbroeders Conventuelen.



Precies achter het eind van de kloostermuur (foto), aan de voet van de Jodenberg, lag tot 1958 het kerkhof van het klooster van de paters Minderbroeders Conventuelen.

Ter herinnering aan de paters en broeders die daar in de loop van de 100 jaar dat het klooster aan de Bath in Oud Urmond bestaan heeft begraven werden, werd bij het verplaatsen van het klooster naar Nieuw Urmond, een grafmonument opgericht.

Het monument stond aanvankelijk op het kerkhof van het nieuwe klooster. Na het sluiten van het klooster heeft het monument, een beetje verloren, in het veld gestaan achter het verkochte klooster. Het monument belandde uiteindelijk bij een steenhouwer in Amby.

In 1989 ontstond enige discussie waar het grafmonument teruggeplaatst diende te worden. De inwoners van Oud Urmond vonden dat de rijkste historie van de Orde in hun deel van het dorp lag.

De Urmondse Monumentenstichting vond dan ook dat het monument in Oud Urmond geplaatst moest worden. Uiteindelijk kreeg het kerkbestuur van de Sint Antoniusparochie in Nieuw Urmond haar zin en werd het grafmonument geplaatst tegen de oostzijde van de kerk in Nieuw Urmond.

De foto toont het monument met Antonius Henri Willem Hoogveen, pastoor van de St. Antoniusparochie.



In 2008 bij het sluiten van de parochiekerk St. Antonius besloot het kerkbestuur van het cluster Berg-Urmond het grafmonument te schenken aan de Urmondse Monumentenstichting met de opdracht het monument als een goede huisvader te beheren en op een geschikte plek te herplaatsen.

De Urmondse Monumentenstichting besloot de grafsteen te herplaatsen op het kerkhof rondom de Terpkerk en wel op de plaats waar tot begin jaren zestig van de



vorige eeuw de kruiskapel (foto) heeft gestaan.

De steen, tijdelijk opgeslagen op het terrein van aannemersbedrijf Pepels aan de Heirstraat, werd begin 2009 door genoemd bedrijf zonder enige kosten op de definitieve plaats neergezet (foto's).



Het grafmonument heeft haar definitieve plek bereikt
Niet ver van de plek waar onderstaande priesters en broeders hun laatste rustplaats vonden.



Lijst van overleden Confraters, die op het oude kloosterkerkhof van Urmond rustten en overgebracht werden naar het nieuwe kerkhof te Urmond.

* overleden in het nieuwe klooster en aldaar begraven.

Naam	Geboren	Overleden
C.F. Andreas Witmaekers	1829	1869
V.F. Anselmus van Roey	1846	1869
R.P. Bernardinus Verkerk	1828	1882
C.F. Gulielmus Krüling	1823	1891
Famulus W. Biesmans	1812	1894
A.R.P.M. Joseph Laurant	1826	1895
C.F. Gerardus Plumier	1827	1905
A.R.P. Stanislaus Smit	1827	1906
A.R.P. Antonius v.d. Bol	1852	1915
R.P. Ferdinandus Eussen	1864	1924
R.P. Laurentius Twisk	1898	1929
R.P. Bonifacius Guyt	1854	1930
A.R.P. Albertus Zoetmulder	1876	1934
C.F. Gulielmus Hermans	1873	1940
A.R.P. Cornelius Kramer	1875	1941
A.R.P. Stanislaus v.d. Berg	1883	1958
P.R. Augustinus Ammerlaan*	1882	1962
P.R. Eusebius Ten Bosch*	1880	1966

Harry Meulenberg
Secretaris UMS

