

Urmondse priesterzonen.(1)

In het boek Overmunthe staan op pagina 137 Urmondse priesterzonen vermeld. Dit overzicht is verre van compleet.

De volledige lijst:

- Wilhelmus Strikers geboren te Urmond, 3 juni 1694 als zoon van Henricus Strikers en Maria Palmen. Hij is overleden te Stein op 12 december 1757. Hij was van 1726 tot 1757 pastoor te Stein

- Joannes Hermannus Bergmans geboren 15 november 1751 als zoon van Lambertus Bergmans en Maria Bergers te Urmond.

Uit het boek: "De Kruisheren te Maaseik" blz. 178: "Ook pater J.H. Bergmans bleef na de uitdrijving van de kruisheren door de Fransen in de gemeente Maaseik wonen. (dag van de uitdrijving 16 februari 1797). Toen hij op 14 maart 1797 ondervraagd werd over welke middelen van bestaan hij voortaan kan beschikken, liet hij zich inschrijven als cultivateur. Later vindt men hem nergens meer vermeld in de documenten, die over andere Maaseiker Kruisheren spreken. Daarom mag men wel veronderstellen dat hij ze verlaten heeft". Uit het kerkregister van Urmond blijkt dat hij in zijn geboorteplaats Urmond op 27 oktober 1810 overleden is en op 29 oktober aldaar is begraven.

- Willem Renier Bovens geboren te Urmond, 14 september 1714 als zoon van de echtlieden Willem Bovens en Maria Cleans. In 1736 ontving hij de wijdingen. Volgens het gedenkboek uitgegeven bij het 100 – jarig bestaan van de kerk van Elsloo, is hij 3 mei 1746 te Elsloo overleden. Willem Renier is een jaar kapelaan geweest te Elsloo. Hij zou pronotarius geweest zijn en de titel van Monseigneur gevoerd hebben.

- Guielmus Renerus Bovens geboren 19 juli 1752 te Urmond als zoon van Carolus Bovens en Elisabeth Peters. Hij is tot priester gewijd op 14 april 1776 te Keulen. Kanunnik te Hauter. Overleden 1 november 1828 te Maashees in den ouderdom van 76 jaar.

- Joannes Wilhelmus Bovens geboren 17 augustus 1770 te Urmond als zoon van Carolus Bovens en Elisabeth Peters. Geprofest in de Canonie Mariën – Zand te Straelen den 9 juni 1793 en priestergewijd in de parochiekerk aldaar in 1794. Gesupprimeerd in 1802. Benoemd tot kapelaan te Swolgen in 1803. Canonik-Regulier van het order van den H. Augustinus. Gepensioneerd in 1844. Overleden te Maashees de 1ste april 1860. In het graf van zijn Eerwaarde Broeder (Guielmus Renerus Bovens) bijgezet

- Martinus Meulenbergh geboren 25 juli 1745 te Urmond als zoon van Jacobus Meulenbergh en Anna Jorissen. Pastoor te Born in 1771. Pastoor te Tongerlo in 1777. Pastoor te Susterseel in 1786. Overleden 17 januari 1824 te Susterseel.

- Theodoor Jorissen geboren 29 augustus 1750 te Urmond als zoon van Peter Jorissen en Anna Judith Peeters. Overleden te Hauter.

- Willem Renier Peters zoon van Martin Peters en Helena Bovens. Geboren in het Schippershuis te Urmond 22 maart 1751. Hij is de opvolger van pastoor Johannes Losen te Buchten-Born. In 1774 komt hij voor als pastoor te Buchten. Op het laatst van zijn leven bouwde hij een kerk in Buchten. Hij was 65 jaar priester en pastoor en de laatste bezitter van de verenigde pastorieën Buchten en Born. Hij overleed op 15 april 1839. 88 jaar oud. Hij was tevens kameraad van het Gulden Concilie van Susteren. Hij is begraven in Buchten. Hij was een broer van Carolus Theodorus geboren te Urmond, 27 maart 1753, pastoor van Tongerlo(B). Zijn testament,

opgesteld in 1810, herzag hij in 1817 en 1827. Op de dag van zijn begrafenis moesten 30 zakken koren worden uitgedeeld aan de armen van Buchten. Ook de parochiekerk van Buchten vergat hij niet. Hij was de laatste pastoor van de parochie Born en Buchten, omdat in 1804 de scheiding werd doorgevoerd.

- Carolus Theodorus Peters geboren 27 maart 1753 te Urmond als zoon van Martinus Peters en Helena Bovens. Pastoor te Tongerlo.

- Martinus Henricus Peters geboren 4 juni 1764 te Urmond als zoon van Martinus Peters en Helena Bovens.

- Paulus Guilhelmus Jorissen geboren 29 juli 1772 te Urmond als zoon van Peter Jorissen en Anna Judith Peters. Kanunnik te Hauter. Overleden 1 oktober 1819 te Urmond en 3 oktober begraven.

- Joannes Gelissen geboren te Urmond, 13 juni 1800 als zoon van Arnoldus Gelissen en Catharina Bergers. Hij is tot priester gewijd op 17 augustus 1824 te Mechelen. Kapelaan en pastoor te Mechelen 24 september 1824. Hij is overleden op 5 april 1862 te Mechelen bij Wittem.

- Joannes Wilhelmus Maria Hubertus Diris, geboren 25 september 1870. Zoon van Carolus Gerardus Diris en Maria Barbara Hubertina Gelissen. Priester gewijd 8 juni 1895 te Mechelen (B). Minderbroeder Conventueel. Eerste H. Mis 26 juli 1895 te Urmond. Pastoor te Beuzet bij Namen, alwaar overleden 19 oktober 1940.

- Peter Mevis geboren 6 augustus 1875 als zoon van Joannes Mevis en Anna Maria Schreven. Priester gewijd te Brussel 27 juli 1902 door Mgr. Granito di Belmonte, pauselijke Nuntius te Brussel. Pater Emilius Minderbroeder Conventueel. Hij is overleden op 14 augustus 1938 te Spaubeek en begraven op het kloosterkerkhof te Urmond

- Henricus Hubertus Hendrix geboren 19 februari 1877, zoon van Willem Hendrix en Joanna Catharina Martens. Priester gewijd 27 juli 1902 door Mgr. Granito di Belmonte, pauselijke Nuntius te Brussel. 1ste H. Mis te Urmond op 3 augustus 1902. Minderbroeder Conventueel. Missionaris in Denemarken. Overleden 25 november 1928 als missionaris te Nyköbing Denemarken

- Matheus Peter Josephus Strijkers geboren op 15 juli 1895 als zoon van Peter Nicolaas Strijkers en Maria Louisa Korsten. Hij is tot priester gewijd op 16 maart 1918 te Roermond. Zijn eerste H. Mis was op 31 maart 1918 te Urmond. Pastoor deken te Venlo en kanunnik.



- Peter Joannes Antonius Hubertus (Tonie) Meuwissen geboren 29 oktober 1900 te Stein.



Zoon van Leonard Meuwissen en Maria Ida Janssen. In maart 1909 kwam de familie Meuwissen – Janssen in Urmond wonen.

In 1912 begon hij de middelbare studies aan het Sint Aloysiusinstituut van de Assumptionisten te Zepperen (B.) Vanwege de oorlogsomstandigheden kon hij in september 1914 na de vakantie niet terugkeren naar België.

Pater Louis Antoine Verhaegen bracht de Nederlandse leerlingen bijeen in Urmond, waar zij met de hulp van de familie Meuwissen gastvrij onderdak vonden. Op 5 januari 1915 trok de groep naar Kasteel Stapelen te Boxtel. Daar begon hij op 5 januari 1919 het noviciaat en ontving hij als kloosternaam: Domitien. Enkele maanden later verhuisden de novicen naar Saint Gérard (B.), waar hij op 6 januari 1921 zijn eerste geloften aflegde.

Op 25 juli 1926 werd hij in Leuven priester gewijd.

In september 1926 werd hij leraar aan het klein seminarie te Boxtel, waar hij tevens assistent was in de parochie te Lennisheuvel en rector van Huize de la Salle.

In 1935 werd hij tot novicenmeester benoemd, eerst te Taintignies, daarna te Bergeijk, Boxtel en Moergestel.

In 1943 volgde zijn benoeming tot overste van het missiehuis te Boxtel.

In augustus 1948 werd hij opnieuw novicenmeester te Halsteren, waarna hij in 1952 door het generaal kapittel gekozen werd tot generale assistent en generale secretaris. Van 1964 tot 1969 was hij generale secretaris en rector van de zusters Oblaten van Onze Lieve Vrouw Assumptie in Rome. In 1969 vertrok hij naar Firenze en werd hij rector van de zusters Oblaten, terwijl hij van tijd tot tijd ook diensten bewees aan de parochie. In die tijd bracht hij het kerkarchief van de St. Martinusparochie te Urmond op orde.

Vanwege zijn gezondheidstoestand keerde hij in mei 1983 definitief terug naar Nederland. In het kasteel Stapelen te Boxtel is hij na een maandenlange ziekte overleden op 25 maart 1984 en aldaar op 29 maart begraven.



Pater Domitien van 1969 tot 1983 rector van de zusters Oblaten.

