

De Nieuwe St.Martinuskerk Anno 1955.

Uit het parochiearchief.

De bouw van de nieuwe kerk te Urmond is nodig geworden omdat het oude kerkje met monumentale toren te klein werd en bouwvallig was.

Pastoor Herpers heeft de plannen voorbereid. Toen pastoor Boost hem opvolgde, kon hij meteen als bouwpastoor optreden, maar de financiën waren er nog niet.

Pastoor Boost is begonnen met de plannen een jaar op te schorten. Het oude Urmond verkeerde namelijk in moeilijkheden. Door mijnverzakkingen en wateroverlast moesten heel wat woningen worden afgebroken. Indien de herbouw niet in Oud-Urmond zou plaats vinden, had de bouw van een nieuwe kerk weinig zin, als de financiële draagkracht van de parochie het dan al zou toelaten.

Inmiddels kreeg de gemeente de beschikking over een extra bouwvolume van 30 woningen, terwijl ook voor elke afgebroken woning nieuw volume beschikbaar werd gesteld.

Een bouwcombinatie bevorderde in de oude dorpskern de eigenbouw en toen durfde pastoor Boost het aan het sein te geven voor de bouw van een nieuwe kerk, naar de plannen van ir. Peutz.

Op eerste Pinksterdag 1955 vond op plechtige wijze de eerste steenlegging plaats. Pastoor Boost hield een korte toespraak over de op de steen voorkomende tekst: "Moge Christus de hoeksteen zijn van het gebouw van uw eigen leven". Deken Haenraets zegende het kruis, de steen en de fundamenten. Daarna metselde hij de steen plechtig op zijn plaats. Pastoor Boost las nog de tekst voor van de oorkonde waarin o.a. het volgende voorkomt: "Moge God de bouw van deze kerk begunstigen en ze daarna onder de vleugels Zijner Almacht beschermen".

Bovengenoemde oorkonde, opgerold in een loden koker, waarna dicht gesoldeerd, werd in de open ruimte van de eerste steen gelegd. Met een stenen plaat afgedicht en zo ingemetseld. Deze oorkonde was ondertekend door:

- pastoor Jacobus Antoon Joseph Boost
- burgemeester W. Ruypers
- de wethouders M. Driessen en Heffels
- de raadsleden Paul Hendrix en Wim Bousardt
- architect ir. Peutz en aannemer Coppes
- verder het voltallig kerkbestuur:

o Jan Jacob Clerx, geboren 24 december 1881

o Jan Baptist Michiel Penders, geboren 12 september 1894

o Mathijs Hubertus Cosemans, geboren 23 juni 1902

o Christiaan Hubertus Heijen, geboren 28 april 1917.

De kerk werd op Pinksterzondag 1956 ingezegend door deken Haenraets en op 13 juni 1959 geconsacreerd door bisschop Petrus Joannes Antonius Moors.